

Nationale Ikbenoffline.nl

Zondag 6 juli 2014

Een verslag

Facebook?
Liever Face 2 Face!



 **IKBEN OFFLINE.NL**
www.mediaenmaatschappij.nl

Toegegeven: na slechts een ochtend miste ik mijn internet al. De lijntjes naar buiten stonden open, maar ik mocht er niet naar kijken. Het was alsof iedereen aan het feesten was en ik had corvee. De 2^e Nationale Ikbenoffline.nl zondag (dit jaar door de Academie uitgeroepen op 6 juli) was voor mij nog zwaarder dan het jaar ervoor. Een verslag.

07.30 uur

Voor een zondag is het vroeg, onze pup is sinds een week waaks en heeft zijn blaf ontdekt. Eten geven, uitgaan. Maar dan: bij thuiskomst wil ik muziek luisteren. Hoe? Streaming via Spotify is online, dus niet. Ik zoek mijn iPod en zet het ouderwetse iTunes op, gedownloade muziek dus. Douchen: niet met muziek want dat gebeurt normaliter via... streaming. Ik zing zelf wel solo vanochtend.

09.30 uur

Lekker ontbijten in de stad. Alles mee? Betaalpasjes, telefoon, iPad. Het is dat ik nog niet online kan betalen... auto in, die meteen aangeeft dat de Bluetooth connectie is gelukt. Muziek in de auto, via een cd. Ja, die heb ik ook nog. Tijdens het ontbijt lees ik de krant, een papieren. Opmerkelijk dat ik veel meer aan het lezen ben, meer tijd besteed en het veel aangener vind lezen! Ik betrap mezelf erop dat ik steeds iets wil opzoeken via m'n iPad; het is moeilijk me te concentreren op slechts een activiteit... de krant en de koffie.

11.30 uur

Weer thuis. Vanochtend is m'n zoon met zijn moeder op vakantie naar Kreta gegaan. Hoe check ik of het vliegtuig keurig is vertrokken? Via de Schiphol app. Doe ik gewoon; ik heb namelijk geen idee hoe dit anders zou kunnen? Bellen naar Schiphol?

13.30 uur

Ik ben nog alleen thuis, en heb slechts 2 sms'jes verstuurd. Ik kijk expres niet naar mijn Whatsapp, want dat zou te verleidelijk zijn. Ook Facebook blijft een gesloten boek vandaag. Oranje heeft gewonnen vertelde mijn buurvrouw. Ik ben geen voetballiefhebber en dus moet ik dit nieuws via andere kanalen horen. De iPad krant van vanochtend heb ik namelijk niet gelezen en ik doe het met oud papieren nieuws. Vanmiddag

komt mijn vriend thuis, hij heeft beloofd te bellen als hij gaat rijden: is dat ook via internet? Online leven is namelijk zo vanzelfsprekend dat ik het soms niet meer weet.

16.30 uur

Gezellig, we zijn weer samen. Ik weet zeker dat vriendlief het aangenaam vindt dat ik vandaag offline ben, hij tikt me soms op mijn vingers dat ik even weg ben via mijn iPad. Maar hoe gaat hij het zelf doen? Een vriendin wacht namelijk op zijn volgende woord via WordFeud.

18.30 uur

Eten. Geheel offline. Lekker aan tafel. Dat is nooit een probleem.

19.00 uur

Even met vrienden bellen. Ja, via mijn smartphone. Dat dan weer wel.

19.30 uur

Tv kijken. Geen Netflix. Geen digitale kanalen. Wel: dvd's. Ik heb ons goed voorbereid op vandaag; ik heb een dvd box gekocht! Zalig kijken naar afleveringen van Westwing, die alleen met serie 2 online op ons digitale tv pakket te zien is. Kijk eens aan; het nut van ook offline kunnen zijn heeft zich vanavond bewezen! We kijken serie 3 en schuiven elke keer de dvd recorder open en dicht. Best mooi beeld, trouwens... voor een dvd.

22.30 uur

Naar bed. Ik geef het op. Mijn vriend Wordfeudt nog even. Ik kijk YouTube. Anders vatten we de slaap niet... Gelukkig morgen weer online opstaan!

Conclusies:

Mijn honger naar nieuws wordt beter gestild met papieren kranten, merk ik. Online lees ik weliswaar meer, maar tegelijkertijd ook: minder. Meer nieuws, maar er dringt minder inhoud tot me door. Ik merkte ook dat ik vaak rustiger ben. Meer offline momenten zorgden voor kalmte en concentratie. Ook onderling. De neiging elke keer te checken naar berichtjes, tweets of likes, veroorzaakt onrust. En trouwens, ik heb Twitter of Facebook niet echt gemist. Het bellen met wat vrienden was eigenlijk veel leuker. Muziek (mijn grootste hobby) lukt niet echt meer offline, de bibliotheek van Spotify is me te lief. Offline tv kijken kan nog steeds, maar mijn abonnement op de videowinkel heb ik al afgezegd. Oh ja, opvallend was dat ik deze Offline zondag wel meer met mijn honden heb gespeeld! Toeval?

Bamber Delver

Maandag 07-07-2014

www.mediaenmaatschappij.nl / www.ikbenoffline.nl